

Erasmusweek 2017

Wanneer?	Wat?	Deelnemen?
Doorlopend Centrale Bibliotheek Rotterdam, 3 ^e etage	Erasmus Experience Op de 3 ^e etage van de Centrale Bibliotheek vind je de Erasmus Experience . Kom langs en leg jouw mening en ideeën naast die van Erasmus. Chat over onderwerpen die mensen altijd bezig houden. Misschien ben je het eens met Erasmus, misschien niet. Maar een ding is zeker: je zult er scherper door gaan denken.	Gratis toegankelijk voor iedereen Aanmelden niet nodig
Zondag 22 t/m 27 oktober	Erasmuswandelingen en -loopfietstochten door Erasmushuis Rotterdam, in samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam	Aanmelden: stichting@erasmushuisrotterdam.nl
Dinsdag 24 oktober 12.45 uur, Laurenskerk	Erasmus Lunchconcert door Hayo Boerema (transeptorgel) en Jelmer de Moed (klarinet)	Gratis toegankelijk voor iedereen
Donderdag 26 oktober	Erasmus voor de klas Eersteklassers van het Erasmiaans Gymnasium gaan ieder jaar terug naar hun basisschool om de schoolverlaters te vertellen over Erasmus.	
Donderdag 26 oktober 20.00-21.30 uur Bibliotheektheater, Rotterdam	Bibliotheek Rotterdam: Theatercollege door historicus Herman Pleij over “De geschiedenis van geluk” . Pleij gaat in het Bibliotheektheater in gesprek met columniste en Speld-draagster Carrie over geluk in de stad van Erasmus. Is Rotterdam een gelukkige stad? Na afloop signeert Herman Pleij zijn essay van de Maand van de Geschiedenis. Bezoekers krijgen het essay gratis mee.	Aanmelden via Bibliotheek Rotterdam Entree vanaf €7,50, tickets via www.bibliotheek.rotterdam.nl of de Bibliotheek
Vrijdag 27 oktober 15.30-17.15 uur Burgerzaal, stadhuis	Uitreiking Lof der Zotheidsspeld Uitreiking van de Lof der Zotheidsspeld en de Pierre Bayecheque aan Carrie Jansen, advocaat en columniste.	Toegang gratis. Aanmelden verplicht via erasmusweek2017@gmail.com

<p>17.00-21.00 uur, Lof der Zotheid monument, Burgemeester Van Walsumweg en Huis Der Zotheid, Haringvliet 401</p>	<p>Toelichting op het thema “Vrede kun je leren” door leerlingen van de Augustinusschool, vreedzame school in Het Oude Westen van Rotterdam en door Bastiaan Rijpkema, universitair docent aan de Universiteit van Leiden; uitgeroepen tot New Scientist Wetenschapstalent 2017.</p> <p>Lof Der Zotheid Lezing 2017 De tweede Lof Der Zotheid Lezing gaat over geweld tegen vrouwen en wordt dit jaar opgedragen aan de op 13 maart 2013 vermoorde Perween Rahman, die in 1986 een postuniversitaire diploma in Housing, Building and Urban Planning behaalde aan het Institute of Housing Studies in Rotterdam.</p> <p>Na de lezing wandelen alle aanwezigen onder begeleiding van de Franse unplugged band Les Anchahuteurs uit Nantes naar het literaire café Huis Der Zotheid voor een diner en concert.</p>	<p>Diner: € 25,- p.p. Meer info: http://lofderzotheidfestival.nl/drie-zotte-dagen</p>
<p>Zaterdag 28 oktober 10.45- 12.00 uur Bibliotheektheater Bibliotheek Rotterdam</p> <p>Zaterdag 28 oktober Centrale Bibliotheek, hal 12.00 – 16.00 uur</p>	<p>Lezing door Peter van den Dungen: ‘Erasmus’ Klacht van de Vrede 500 jaar; Give peace a chance’ In de lezing wordt duidelijk hoe Erasmus de eerste was die mensen in Europa ‘vrede’ leerde. Van den Dungen was 25 jaar lang algemeen coördinator van het Internationale Netwerk van Vredesmusea.</p> <p>Lunch voor bezoekers van de ochtend- en de middaglezing</p> <p>Human Library Erasmus Special “De belangrijkste voorwaarde van geluk is dat je wilt zijn wat je bent”, een citaat van de bekende filosoof Erasmus. Ter ere van zijn geboortedag een speciale editie van de Human Library in de hal van de Centrale Bibliotheek.</p> <p>In de Human Library leen je geen boeken, maar mensen. Interessante mensen die je in het dagelijks leven misschien niet</p>	<p>Entree gratis. Aanmelden via reserveren@bibliotheek.rotterdam.nl</p> <p>Gratis toegankelijk voor iedereen Aanmelden niet nodig</p>

<p>Zaterdag 28 oktober 14.00 -15.00 uur Bibliotheektheater, Rotterdam</p> <p>Zaterdag 28 oktober, 12.00-21.00 uur Huis der Zotheid, Haringvliet 401</p>	<p>snel spreekt. Klopt wat we denken over mensen op basis van de buitenkant wel met de werkelijkheid? Een vluchteling, ex-crimineel, transgender zitten onder andere klaar om jou hun verhaal te vertellen. Dit doen zij in een open gesprek. Ook gaan het 'boek' en de 'lener' met elkaar in gesprek naar aanleiding van een citaat van Erasmus.</p> <p>Jan van Koert over “Vrede kun je leren” In dit veelbesproken boek bespreken David van Reybrouck en Thomas D’Asembourg <i>geweldloze communicatie</i> als belangrijk middel om vrede te bewerkstelligen. Jan van Koert is de expert in Geweldloze Communicatie in Nederland en verbonden aan het Centre for Nonviolent Communication (www.cnvc.org) in de Verenigde Staten. Van Coert geeft in een interactieve lezing praktijkvoorbeelden over geweldloze communicatie uit het Midden-Oosten en uit kringen van onderwijs, zorg en politie Rotterdam.</p> <p>Workshops, diner en concert Met oa ‘Maak je eigen dichtbundel’, ‘Durf te dichten’ en ‘Tekenen je eigen illustraties’. Met van 18.00-20.00 Dichters Diner en van 20:00-21.00 concert door Tobias Noë</p>	<p>Entree gratis Aanmelden via reserveren@bibliotheek.rotterdam.nl</p> <p>Meer info: http://lofderzotheidfestival.nl/drie-zotte-dagen</p>
<p>Zondag 29 oktober Bibliotheek Rotterdam, 4^e etage 15.00 – 16.00 uur</p> <p>12.00-18.00 uur, Huis der Zotheid</p>	<p>Uurtje Kunst : Museumdocent Hoo Man Chan neemt je mee in de geschiedenis van de Europese beeldende kunst. Deze editie staat het verhaal achter het beroemde portret van Erasmus door Lucas Cranach uit 1530 centraal. Dit portret is onderdeel van de vaste collectie van Museum Boijmans van Beuningen.</p> <p>Tijdens De Lof Der Zotheid Voordracht lezen 68 Rotterdammers één voor één elk hun favoriete hoofdstuk uit Erasmus hilarische, soms sarcastische meesterwerk Lof Der Zotheid voor. Tijdens de voorleesmarathon worden illustraties van Hans Holbein de Jongere getoond. Deze Duitse kunstenaar maakte deze tekeningen in 1509 speciaal voor Erasmus.</p>	<p>Entree gratis. Aanmelden niet nodig, maar vol=vol</p> <p>Gratis. http://lofderzotheidfestival.nl/drie-zotte-dagen</p>

Zondag 29 oktober	Presentatie van deel 15 van de brieven van Erasmus	
Zondag 5 november 13.00 – 16.00 uur Laurenskerk	<p>Dag van de Dialoog</p> <p>Het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam ontving vorig jaar de Dialoog Award als waardering en aansporing om het goede werk van Erasmus en het Comité (in dialoogvorm) voort te zetten. Het Comité levert graag dit jaar een bijdrage in de organisatie en uitvoering van de 16^e dag van de Dialoog. De plenaire ontvangst is in de Laurenskerk; daarna voeren we het gesprek over SAMEN aan de dialoogtafels o.a. in Gebouw De Heuvel, waar na 16.00 uur de middag met een informeel samenzijn wordt afgesloten.</p> <p>ALLE Rotterdammers zijn van harte uitgenodigd!</p>	<p>Aanmelden via: https://eu.123contactform.com/form-19733/Dag-Van-De-Dialoog-2017</p>